

Dit is het verhaal
van Damian

Papa en mama werden in 2007 verliefd op elkaar. En kregen samen 6 kinderen, Damian, Dirk, Anita, Astrid, Kim en Klaasje. Ze houden heel veel van jullie.



Mama en papa hadden vaak ruzie met elkaar. En schreeuwden dan lelijke woorden naar elkaar toe. Deze ruzies gingen over geld en wat wel en niet mag in huis. Papa en mama vinden het heel verdrietig dat jullie de ruzies gezien en gehoord hebben.



Door de ruzies was mama vaak moe. Hierdoor was mama vaak aan het schreeuwen als jullie ruzie met elkaar aan het maken waren. En gebruikte papa vaak fysiek geweld om het geschreeuw zo snel mogelijk te stoppen als hij thuis kwam.



Mama wil dat de ruzies ophouden en heeft er voor gekozen om bij papa weg te gaan. Omdat mama niet een huis kan vinden, woont mama nu tijdelijk bij oma. Zodra mama een eigen huis krijgt zal ze met jullie daar gaan wonen. Papa blijft in het andere huis wonen.

huis van papa



huis van oma



Papa en mama hebben gekozen voor co-ouderschap.
Dit betekent dat jullie de ene week bij papa wonen en
de andere week bij mama.

huis van papa



huis van mama



Papa en mama hebben veel spijt van wat er is
gebeurd. En hopen dat het niet weer
gebeurd nu ze allebei een eigen huis hebben.

